



# *Tsjerkenijs*

12e jaargang-nr.4

Juli-aug. 2021



**Hervormde Gemeente Blija - Hogebeintum  
en  
Gereformeerde kerk Blija**

## Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum

**Pastoraat :** ds. U. Tjallingii Eilânswei 20, 8854 AV Oosterbierum  
tel. 0518-419941 [orgelspel@hotmail.com](mailto:orgelspel@hotmail.com)

**Preses:** Binne Reitsma J. Doornbosstrjitte 14, 9171 LP Blije  
tel. 562707 [binne41blije@hotmail.com](mailto:binne41blije@hotmail.com)

**Diaconie:** mw. Y. Broersma-Bakker, Farebuorren 31, 9171 MA Blije  
tel 561572 E-mail: [ymkje.broersma@planet.nl](mailto:y mkje.broersma@planet.nl)  
Adm gironr. diaconie  
**IBAN: NL64 INGB 0003 9162 13**  
dhr. E. Hoogeveen Voorstraat 11, 9171 LT Blije  
tel. 561834

**Kerkvoogdij :** dhr. H. Broersma (**scriba**), Farebuorren 31 , 9171 MA Blije  
tel 561572 E-mail: [hein.broersma@planet.nl](mailto:hein.broersma@planet.nl)  
dhr. C. Burgler (adm), Hendrik Kroesstrjitte 4, 9171 MJ Blije  
tel. 561699 E-mail: [nicolaaskerkblije@hotmail.com](mailto:nicolaaskerkblije@hotmail.com)  
dhr. E. Jongstra – tel. 06-30917603  
adm. banknummer kerkvoogdij  
**IBAN: NL69 RABO 0320 2357 77**

**Grafdelver :** dhr. P. de Jong, Haven 5, 9171 LX Blije, tel 562262

**Website:** <http://blija-hogebeintum.protestantsekerk.net>

Het volgende nummer van Tsjerkenijs verschijnt in de week van 24 aug 2021

Voor Hervormd Blija-Hogebeintum

Redactie Binne Reitsma tel 562707 [binne41blije@hotmail.com](mailto:binne41blije@hotmail.com)

Kopij inleveren voor zaterdag **22 augustus 2021**

Bij voorkeur per e-mail

### **Meditatie: de Geest van de vrijheid**

Vlak voor zijn hemelvaart verschijnt Jezus nog enkele keren aan zijn vrienden. We weten niet exact in welke gedaante, maar Hij was zichtbaar én hoorbaar en zelfs binnengetreden in een afgesloten ruimte. De magie van deze verschijningen valt in het niet bij wat Jezus in hun midden zegt en doet (Lucas 24, 38 vv.): Hij groet hen met vrede, breekt opnieuw met hen het brood, zegent hen en roept hen op te getuigen van Gods liefde voor de wereld, niet uit eigen kracht, maar 'uit kracht van de hemel' (v.49). Die kracht is de kracht van de Heilige Geest. Het is geen onbekende kracht, het is de Geest Gods boven de wateren (Genesis 1), het is de kracht die het volk Israël al eeuwen aan den lijve ervoer, bij de bevrijding uit Egypte, bij het manna in de woestijn, in de ballingschap en in de visioenen van de tempel (Ezechiël 41). Het is deze Geest die de gelovigen tastbaar voelen als ze bidden bij de Westelijke Muur in Jeruzalem. Het is deze Geest die wij in de kerk voelen en ontvangen als wij samen het brood breken en de beker doorgeven. Nu Eucharistie en Avondmaal, vanwege de gevaren van corona, beperkt gevierd kunnen worden raken wij ons nog dieper bewust van de 'geestelijke communie' die dezelfde geestkracht heeft als de daadwerkelijke viering van brood en wijn. Christen die onderdrukt en vervolgd worden kennen die geestelijke communie als geen ander: wetend dat op een andere plek wél het brood wordt gebroken, terwijl je zelf in gevangenschap of gevaar verkeert, onderga je de geestelijke communie en ontvang je die Geestkracht.

Leven vanuit die Geest vraagt ongelooflijk veel vertrouwen. Vertrouwen in die laatste woorden van Jezus, vertrouwen in de kracht van je persoonlijk geloof, vertrouwen in de beloften van God. De weg van het geloof is een zeer bijzondere, sommigen zullen het dwaas vinden, anderen hebben bewondering. Geloof is wat een kind vanzelfsprekend doet: totaal vertrouwen op vaderlijke en moederlijke zorg, wat er ook gebeurt. Soms komt een mens tot een inzicht, dat je nooit weer loslaat. In onze kerk komen we uit een cultuur van wetten en regels, een kerk die de mensen aanwijzingen en verplichtingen aanreikt om een 'geslaagde gelovige' te kunnen zijn. Niet zelden was er dwang en

morele druk vanuit de kerkleiding om mensen binnen het gareel te houden.

Ik zal nooit vergeten hoe tijdens mijn studie in Groningen de hoogleraar Nieuwe Testament ons zei: 'Van alle wetten, regels en opdrachten in de Bijbel is er één de hoogste en de belangrijkste, en dat is de wet van de vrijheid; immers alleen vanuit die vrijheid kan de mens kiezen om zich te houden aan al die wetten, regels en opdrachten.' Deze wijsheid is voor mij onvergetelijk en prachtig. Je kunt het lezen in Jacobus 1, 25, over 'de volmaakte wet der vrijheid'. Het betekent voor mij dat niemand mij kan opleggen wat ik geloof of denk en dat ik zelf in vrijheid de Geest mag ontvangen, en leven uit die bron van Gods liefde. In onze wereldtijd is er ongelooflijk veel zorg, nood, ziekte, verdriet, lijden en gevaar. Laten we blijven bidden dat Gods Geest blijft werken in de wereld, in mensenharten, voor een wereld naar Gods liefdevolle bedoeling:

Liefde voor al wat leeft wordt ons een kostbaar kleding waarmee wij ons armoedig pogen sieren. Verdwenen is de trots, wij kennen ons tekort. Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

(Lied 673)

**Ds. Ulbe Tjallingii**



## Liet 673

1

*Heilige liefdeskracht,  
bezoek mijn ziel die smacht,  
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.  
Kom Trooster, hartsvriendin,  
liefde die wondt en wint,  
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.*

2

*Oplaaierend vuur, verteer  
wat krom is of verkeerd,  
de lage driften, hoge dunk, ze branden.  
Ga met uw licht ons voor,  
U trekt een lichtend spoor,  
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel.*

:3

*Liefde voor al wat leeft  
wordt ons een kostbaar kleed  
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.  
Verdwenen is de trots,  
wij kennen ons tekort.  
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.*

:4

*Dood ben ik zonder U,  
mijn ziel verlangt naar U,  
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.  
Met liefde vormt U mij  
tot teken van uw heil.  
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.*

## Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum

<b>Zondag 27 juni</b> 11.00 uur	Pleindienst - gezamenlijke dienst ds. H. de Vries, Dokkum Collecte: Rode Kruis
<b>Zondag 11 juli</b> 9.30 uur	Nicolaaskerk – met Doopsgezinde gemeente ds. F.J. van der Wind, Oudorp met koffiedrinken
<b>Zondag 18 juli</b> 9.30 uur	Vermaning Holwerd bij Doopsgezinde Gemeente mw. ds. T. Bosma, Dokkum
<b>Zondag 25 juli</b> 9.30 uur	Nicolaaskerk – gezamenlijke dienst Eigen invulling met koffiedrinken
<b>Zondag 8 aug.</b> 9.30 uur	Nicolaaskerk mw. ds. T. Reichman-Scheffer, Tytsjerk
<b>Zondag 22 aug.</b> 9.30 uur	Nicolaaskerk Eigen invulling met koffiedrinken
<b>Zondag 29 aug.</b> 11.00 uur	Gezamenlijke dienst in De Haven ds. P. Dijkstra, Grou

## Oecumenisch Leesrooster

27 juni	4e na Trinitatis Jes 3, 25-4, 6; Mar 5, 22-43	groen
4 juli	5e na Trinitatis Eze 2, 1-7; Mar 6, 1-6a	groen
11 juli	6e na Trinitatis Jes 52, 1-6; Mar 6, 6b-13	groen
18 juli	7e na Trinitatis Jer 23, 1-6; Mar 6, 30-44	groen
25 juli	8e na Trinitatis Jes 63, 7-14; Mar 6, 45-52	groen
1 aug	9e na Trinitatis Deut 10, 12-21; Mar 7, 1-23	groen
8 aug	10e na Trinitatis 2 Kon 4, 8-18; Mar 7, 24-30	groen
15 aug	11e na Trinitatis Jes 35, 1-10; Mar 7, 31-37	groen
22 aug	12e na Trinitatis 2 Kon 4, 42-44; Mar 8, 1-21	groen
29 aug	13e na Trinitatis Zach 8, 4-8; Mar 8, 22-26	groen
5 sept	14e na Trinitatis Deut 4, 1,2, 9-20; Mar 8, 27-9:1	groen

## Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven”

**Zondag 27 juni**

11.00 uur

*Pleindienst, gezamenlijk*

Ds. H. de Vries, Dokkum

Collecten: Doel Rode Kruis

**Zondag 4 juli**

11.00 uur

Ds. W. Veltman, Ee

Collecten: 1<sup>e</sup> Kia Diakonaat; 2<sup>e</sup> Kerk

**Zondag 11 juli**

11.00 uur

Ds. M. Mazereeuw; Marrum

Collecten: 1<sup>e</sup> Kerk; 2<sup>e</sup> Orgel

**Zondag 18 juli**

11.00 uur

Ds. A. Elverdink, Eastermar

Collecten: 1<sup>e</sup>: Kerk; 2<sup>e</sup> Diakonie

**Zondag 25 juli**

09.30 uur

*Gez. dienst Nicolaaskerk*

eigen invulling met koffiedrinken

Collecten: Diakonie en Kerkvoogdij

**Zondag 1 aug.**

11.00 uur

Ds. E. van der Veer; Ferwert

Collecten: 1<sup>e</sup> Kerk; 2<sup>e</sup> Onderhoud

**Zondag 8 aug**

11.00 uur

Dhr. J. Helfferich; Hallum

Collecten: 1<sup>e</sup> Diakonie; 2<sup>e</sup> Kerk

**Zondag 15 aug**

11.00 uur

Ds. D. Schreurs; Hegebeintum

Collecten: 1<sup>e</sup> KiA Zending; 2<sup>e</sup> Kerk

**Zondag 22 aug.**

11.00 uur

*Viering Heilig Avondmaal*

Ds. A. Elverdink; Eastermar

Collecten: 1<sup>e</sup> Avondmaal; 2<sup>e</sup> Zending; 3<sup>e</sup> Interieur

**Zondag 29 aug**

11.00 uur

*Gezamenlijke dienst De Haven*

Ds. P. Dijkstra; Grou

Collecten: 1<sup>e</sup> Kerk; 2<sup>e</sup> Orgel



De simmer hat him de lêste wiken al aardich sjen litten. It wurdt waarmer mei út en troch stevige buien. De fruchten op de lannen groeie omraak. De regels yn ferbân mei de koroana wurde wer wat soepeler en dat giet nei 26 juny noch in bytsje fierder. Sjonge mei wer in bytsje en it oantal persoanen dat nei tsjerke ta komme mei is wer heger. In protte minsken hawwe al in prik hân en ek al in hiel oantal hawwe twa prikken hân. Tidens de kommende pleintsjinst op 27 juny sil der wer in korps op it plein sitte ta ûndersteuning fan it sjongen. Der komt ek in bledsje by de doarren lâns foar de pleintsjinst.

It Tsjerkepaad en de oargeldagen sille de kommende moannen yn july, augustus en septimber ek trochgean. Yn de Nicolaas-tsjerke binne de data 17 en 31 july en 14 en 28 augustus dat wy iepen binne. De plande tentoanstelling fan in keunstner út eigen doarp giet spitigernôch net troch. Ymkje Broersma sil no wat sjen litte fan har wurk makke fan skieppewol.

Wy hawwe in rapport krigen fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken oer ús eigen Nicolaastsjerke. Dat wurdt besprutsen yn de tsjerkerie. Op in gemeentemiddei sil immen fan de Stichting fertelle wat in oername fan in tsjerke ynhâldt.

Foar de kommende tsjinsten regelt immen fan de diakony de blommen en freegje wy nei de tsjinst wa't de blommen fuortbringe wol.

Dizze kear as ôfsluter it 7e kûplet fan liet 215:

Meitsje yn jo leafde, Hear, ús ree  
foar ljocht en frede op ús stee,  
en dat ús libben dei oan dei  
as ús gebed Jo loovje mei.

Oersetting Eppie Dam en Bernard Smilde

·  
Binne



# TSJERKEPAAD 2021

Kommende simmermoannen is der tsjerkepaad. Ferline jier koe it net trochgean, mar lokkich no al wer. De data dat wy yn de Nicolaastsjerke iepen wêze sille binne 17 en 31 july en 14 en 28 augustus. De keunstnaressse dy't eksposearje soe is op it lêste momint ôfheakke, mar wa wit past dat yn 2022. No sil Ymkje Broersma wat sjen litte.

## Wolkom

Van ruwe wol naar mooie schapenvacht bij Wolkom.

Van geschoren schapenwol weer mooie dingen maken. Dat is wat wij u laten zien tijdens op de open zaterdagen van Tsjerkepaad in de Nicolaaskerk te Blije.

Wolkom is de schapenhouderij van de familie Broersma uit Blije. Wij hebben Blauwe Texelaar schapen en het bijzondere Gotland Pelsschaap. De Blauwe Texelaar is bij de meeste mensen wel bekend en zie je hier wel in de weilanden lopen. Het Gotland Pelsschaap is iets minder bekend. Het van oorsprong Zweedse ras kan als één van de weinige schapenrassen gezien worden als een driedubbeldoel schaaap. Ze leveren prachtige grijze zijdeachtige wol, mager vlees met een lichte wildsmaak en staan bekend om hun gelooide pels. De wol is geschikt om mee te vilten. De Gotlander heeft mooie krullen die tijdens het vilten intact blijven wat zorgt voor een levendig resultaat. De Blauwe Texelaar heeft wol die makkelijker is om te spinnen en de kleuren variëren van donker grijs tot staal blauw.

In de kerk kunt u resultaten bekijken van gevilte zeepjes, gevilde kleed-jes, het spinnen van de wol met een spinnenwiel, breiwerken en nog meer.

Meer informatie kunt u lezen op onze website [www.wolkom-schapen-houderij.nl](http://www.wolkom-schapen-houderij.nl)

# Groot projectkoor Halleluja

Nieuw!

Vanaf oktober 2021 hopen wij te starten met een nieuw, landelijk projectkoor. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg. Peter Wildeman is organist en Joost van Belzen pianist. Dit is een alle leeftijden, gemengd koor die een veelzijdig christelijk repertoire zingen.

De liederen zijn speciaal bewerkt door verschillende dirigenten. Het repertoire is veelzijdig en hartverwarmend. We zingen mooie liederen door de eeuwen heen, zoals Psalm 42, Er is een God die hoort, Amazing Grace, Ik zal er zijn, Lichtstad met uw paalen poorten, en vele andere mooie liederen. Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici, en we zingen in de mooiste kerken van Nederland. Tevens staat een prachtige reis naar het land Israël op de planning voor mei 2022. Heel bijzonder om het land van de bijbel te bezoeken maar nog specialer omdat we daar met elkaar hopen te gaan zingen.

We hopen zo te zingen dat onze harten brandende worden om Hem groot te maken. U kunt meedoen met uw kinderen, ouders, partners, vrienden of vriendinnen. Vanaf heden kunt u/kun je je opgeven via de site: [www.hallelujakoor.nl](http://www.hallelujakoor.nl), daar vindt u ook alle info over de repetitielocaties en data. Ook de geplande concerten kunt u hier terugvinden. De contributie voor een compleet jaar 2021-2022 bedraagt € 79,=. Hiervoor ontvangt u een muziekmap, oefenbestanden, 3 repetities in uw regio, en een generale repetitie in Amersfoort. Daarnaast staan er meerdere concerten gepland. Alle verdere info vindt u op de site. Zingt u mee?

## Pleintsjinst

Pleindienst op 27 juni 2021 op het  
Watse Cuperusplein.

Voorganger: ds. H.F. de Vries

Muziek: Euphonia Ternaard

Koffie vanaf: 10.30 uur

Aanvang dienst: 11.00 uur

Meenemen: een stoel

Kollektedoel: Rode Kruis

Bij slecht weer wordt de dienst gehouden in de  
Nicolaaskerk.

