



Tsjerkenijs

13e jaargang-nr.4

Aug-sept. 2022



**Hervormde Gemeente Blija - Hogebeintum
en
Gereformeerde kerk Blija**

Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum

Predikant : ds. Karel van Wijngaarden; Stasjonswei 20, 9151 JN Holwerd
Tel.: 06-33667781 dskarel@outlook.com

Preses: Binne Reitsma J. Doornbosstrjitte 14, 9171 LP Blije
tel. 562707 binne41blije@hotmail.com

Diaconie: mw. Y. Broersma-Bakker, Farebuorren 31, 9171 MA Blije
tel 561572 E-mail: [ymkje.broersma@planet.nl](mailto:y_mkje.broersma@planet.nl)
Adm gironr. diaconie
IBAN: **NL64 INGB 0003 9162 13**
dhr. E. Hoogeveen Voorstraat 11, 9171 LT Blije
tel. 561834

Kerkvoogdij : dhr. H. Broersma (**scriba**), Farebuorren 31 , 9171 MA Blije
tel 561572 E-mail: hein.broersma@planet.nl
dhr. C. Burgler (adm), Hendrik Kroesstrjitte 4, 9171 MJ Blije
tel. 561699 E-mail: nicolaaskerkblije@hotmail.com
dhr. E. Jongstra – tel. 06-30917603
adm. banknummer kerkvoogdij
IBAN: **NL69 RABO 0320 2357 77**

Grafdelver : dhr. P. de Jong, Haven 5, 9171 LX Blije, tel 562262

Website: <http://blija-hogebeintum.protestantsekerk.net>

Het volgende nummer van Tsjerkenijs verschijnt in de week van 3 okt. 2022
Voor Hervormd Blija-Hogebeintum
Redactie: Binne Reitsma tel 562707 binne41blije@hotmail.com
Kopij inleveren vóór zaterdag **1 okt 2022**
Bij voorkeur per e-mail

Als God nou eens van zich liet horen ... (of zich liet zien) !!

Onlangs beluisterde ik “De Ongelooflijke Podcast” waarin een christelijke theoloog (Emanuel Rutten) en een humanistisch filosoof (Stine Jensen) met elkaar in gesprek gaan over het al dan niet bestaan van God. Van weerszijden worden argumenten vóór en tegen aangevoerd. Het is evenwel met name de filosoof die aangeeft dat mensen niet zozeer op basis van argumenten gaan geloven, maar dat geloven zijn oorsprong vaak vindt in diepere lagen van gevoel en ervaring. Niet alleen het hoofd, ook het hart is er ten volle in betrokken.

Eén van de argumenten tegen het bestaan van God is: “Als er een God is, waarom houdt hij zich dan verborgen ? Als hij zich nou eens duidelijk aan mensen zou tonen, dan zou het veel aannemelijker worden om te gaan geloven.

Dat argument gaat er van uit dat God zich totaal verborgen houdt en niks van zich laat merken. Maar is dat zo ?! Is de schepping (naast de Bijbel) niet ergens een prachtig boek waarin te lezen valt dat er een Schepper moet zijn ? (Nederlands Geloofsbelijdenis art. 2)

De Bijbel vertelt inderdaad dat God voor ons mensen verborgen is (“Niemand heeft ooit God gezien”. Maar dat is niet het enige wat daarover te zeggen valt, lees het maar na in Johannes 1: 18. De God die zich voor ons verborgen houdt, is tegelijk de God die zich openbaart ! En dat doet Hij heel de Bijbel door!

- Abraham hoorde een stem: “Ga naar het land dat ik je zal wijzen”
 - Samuel werd in de nacht bij name geroepen
 - Noach zag een regenboog
 - Jakob zag in zijn droom een ladder naar de hemel
 - Mozes een brandende braamstruik
- en Ezechiël zag een wel heel bijzondere godsverschijning (de Ssjechina)

Ach ik snap de opmerking wel: ‘Als God nou eens duidelijk ...’ Maar tegelijk, de kerk staat elke zondag open; de verhalen klinken; de liederen kunnen je raken. ‘Ik zou wel eens een teken van God willen’. Jezus zegt in Matteus. 12: *“Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan het teken van Jona!”*

Ik was eens op bezoek bij een jong stel. Zij had rond haar 18e het gevoel: Ik ga nu al een levenlang al naar de kerk, maar in hoeverre ervaar ik nu echt iets van God in mijn leven? Daarom ging ze bidden: ‘Geef mij alstublieft een keer een teken, laat mij merken dat U er bent’. Jarenlang echter bleef zo’n teken uit.

Toen ging ze met een groep jongeren met World Servants naar een project in Afrika. Eén van de eerste avonden dat ze daar waren, nodigde de oudste van het dorp hen uit. Hij vertelde: ‘Ik heb God jaren gebeden: geef alstublieft een teken dat U er werkelijk bent om ons te helpen. En kijk, zei die oudste: mijn gebed is erhoord: jullie zijn er nu om ons te helpen. Jullie zijn voor mij een teken dat God bestaat!!



Bij die jonge meid kwamen die woorden heel erg binnen! Ze dacht: Ik heb altijd gebeden dat ik een teken mocht **krijgen**, maar nu mag ik voor die ander een teken van God **zijn**, (en dat was voor haar "teken genoeg").

Het argument 'Als er een God is, waarom houdt hij zich dan verborgen?' ('hidden divine-ness') is maar zeer ten dele steekhoudend. Je kunt met evenveel recht de vraag stellen: Waarom horen wij zijn stem en zien wij zijn tekenen niet meer? Is het God die zich verborgen houdt of zijn wij doof en blind geworden / gemaakt?

Een lied (NLB 978: 4) bidt daarom:

"Laat dan mijn hart U toebehoren, en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan dan wordt het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet".
ds AE

Kennismakingscursus

"Ik geloof wel, maar hoe zit het eigenlijk precies? Waarom zijn er zoveel verschillende kerken? Wat is de kern van het christelijk geloof?"

Zomaar een uitspraak van iemand die ik onlangs tegenkwam. Vragen over God, Jezus, geloven en kerk zijn er altijd al geweest. Daarom hopen we vanaf oktober – bij voldoende deelnemers - een nieuwe kennismakingscursus te kunnen beginnen.

Wil je meer weten over de universele kerk, de Hervormde en Gereformeerde kerk en de doperse traditie? Het ontstaan hiervan, wat we geloven of juist niet geloven met elkaar, de kenmerken en waarden in het christendom, hoe de kerk is georganiseerd, wat haar dromen zijn, het verschil tussen kinderdoop en volwassendoop? Dan is deze kennismakingscursus iets voor u/jou. In 4 avonden wordt je meegenomen naar deze onderwerpen. Zo krijg je in korte tijd veel te horen over 20 eeuwen kerk-zijn en ontdek je de uitdagingen van de kerk van de 21e eeuw.

Na deze 4 weken krijgen de deelnemers de mogelijkheid verder te gaan met de cursus 'bouwstenen voor je geloof'. Eveneens in 4 weken zullen we verder ingaan op de inhoud van de Bijbel, de fundamenten van ons christelijk geloof, het bewust kiezen voor Jezus in je leven en je geloof handen en voeten geven.

Voor wie is de cursus? De cursus is voor iedereen ongeacht de kerkelijke achtergrond, of je nu al jaren in de kerk komt of daar nog nooit bent geweest.

De kennismakingscursus en de cursus 'bouwstenen voor je geloof' wordt gegeven door ds. Karel van Wijngaarden. Op inspirerende en interactieve wijze behandelt hij deze onderwerpen.

Na afloop van deze cursus heb je veel basiskennis opgedaan over het christendom en de kerk. Waarschijnlijk is het een stap om je nog verder te verdiepen. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur. Geef je op bij Ds. Karel van Wijngaarden. 06-33667781 diskarel@outlook.com of Binne Reitsma 06-29182052 binne41blije@hotmail.com

Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum

Snein 7 aug FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst
09.30 oere dûmny Rob Workel, Holwert



Zondag 14 aug Nicolaaskerk Blije, koffie na de dienst
09.30 uur samen met DG Holwert
Ds. K.F.A.W. (Karel) van Wijngaarden, Holwert

Zondag 21 aug Dienst in de Doopsgezinde kerk te Holwert
09.30 uur Ds. K.F.A.W. (Karel) van Wijngaarden, Holwert

Zondag 28 aug Gezamenlijke dienst in De Haven
11.00 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar

Snein 4 sep FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst
09.30 oere Frou H. Mulder-Vogelzang, Yndyk

Zondag 11 sep Triozangdienst in Doopsgezinde kerk Holwert
09.30 oere o.l.v. Anneke Bos-Joostema, Ternaard

Zondag 18 sep Dienst in Doopsgezinde kerk te Holwert
09.30 uur Ds. K.F.A.W. (Karel) van Wijngaarden, Holwert.

Zondag 25 sep Nicolaaskerk Blije, koffiedrinken na de dienst
09.30 uur Drs. J. de Haan, Sint Annaparochie

Snein 2 okt FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst
09.30 oere Dhr. J. Zeldenrust, Mantgum

Oecumenisch Leesrooster

7 aug	8 ^e v/d zomer	Jes 65, 17-25; Luc 12, 32-40	groen
14 aug	9 ^e v/d zomer	Jer 23, 23-29; Luc 12, 49-56	groen
21 aug	10 ^e v/d zomer	Jes 30, 15-21; Luc 13, 22-30	groen
28 aug	11 ^e v/d zomer	Deut 24, 17-22; Luc 14, 1 en 7-14	groen
4 sep	12 ^e v/d zomer	Deut 30, 15-20; Luc 14, 25-33	groen
11 sep	13 ^e v/d zomer	Exo 32, 7-14; Luc 15, 1-10	groen
18 sep	1 ^e v/d herfst	Amos 8, 4-7; Luc 16, 1-17	groen
25 sep	2 ^e v/d herfst	Amos 6, 1-10; Luc 16, 19-31	groen
2 okt	3 ^e v/d herfst	Habakuk 3, 1-3; 16-19; Luc 17, 1-10	groen
9 okt	4 ^e v/d herfst	2 Kon17, 24 en 29-34; Luc 17, 11-19	groen

Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven”

Zondag 7 aug.

11.00 uur

ds. E. van der Veer, Ferwert
Collecten: 1^e Diaconie; 2^e Kerk

Zondag 14 aug

11.00 uur

ds. van den Boogaard, Hallum
Collecte: 1^e Kia Zending; 2^e Kerk

Zondag 21 aug

11.00 uur

ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden
Collecte: 1^e Kerk; 1^e Zending

Zondag 28 aug

11.00 uur

bevestiging ambtsdragers, gez. dienst De Haven
ds. A. Elverdink, Eastermar
Collecten: 1^e Kerk; 2^e Orgel

Zondag 4 sept

11.00 uur

ds. K. de Gier, Dokkum
Collecten: 1^e Diaconie; 2^e Kerk

Zondag 11 sept

11.00 uur

ds. J. Bakker, Stiens
Collecten: 1^e bloemen; 2^e Zending

Zondag 18 sept

10.00 uur

dienst in Foswert
ds. D. Schreurs, Hegebeintum
Collecten: Doel

Zondag 25 sept

11.00 uur

startzondag
Jeugdraad
Collecten: 1^e Kerk; 2^e Diaconie

Zondag 2 okt

11.00 uur

viering Heilig Avondmaal
Ds. A. Elverdink, Eastermar
Collecten: 1^e Avondmaal; 2^e Kerk en Israel; 3 Interieur

Zondag 9 okt

11.00 uur

10.00 uur koffiedrinken
Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden
Collecten: 1^e Jeugd; 2 onderhoud



De simmer is yn folle gong en de skoalbern hawwe grutte fakânsje. In protte minsken binne der even op út, in dei, in wike of noch langer. It waar is ek simmers, somtiden is it ús in lyts bytsje te waarm. Dat der in protte minsken ûnderweis binne bleek ek al by de earste sneon fan it Tsjerkepaad, der kamen mear as 30 minsken yn tsjerke.

Op 12 juny wie de yntrede fan dûmny Karel van Wijngaarden yn de Doopsgesinde tsjerke yn Holwert. In prachtige tsjinst mei in folle tsjerke! Karel en Ingeborg wenje al yn Holwert oan de Stasjonswei nûmer 20. Fan dit plak ôf winskje wy harren in protte wenwille yn dizze omkriten. Wy hoopje dat sy harren gau thúsfiere meie yn Fryslân.



Foto's: Wilma Frankema

Op moandei 8 juny hawwe wy wer in tsjerkeriedsgearkomste hâlden yn de konsistoarje fan de Nicolaastsjerke. Nei de iepening lêze wy Liet 833 en in tal fersen út de Psalmen. Wy beprate de wurksumheden foar de tenttsjinst op snein 12 juny yn Blije as ôfsluting fan it doarpsfeest en de gong fan saken by de yntrede fan ús nije predikant. Der is in útnûging binnenkaam fan de gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum fan de yntrede fan harren nije predikant ds Ulbe Tjallingii. Hy wie foar ús gemeente jierrenlang ús pastor.

Der is gjin nijs fan de Stichting Alde Fryske tsjerken. Hein sil tegearre mei Sybrig besjen hoe't wy it bêste de eksposysje fan Sybrig har wurk yn tsjerke útstalle kinne yn ferbân mei it kommende tsjerkepaad. Wy prate ôf welke tsjerkeriedsleden oanwêzich binne en op welke datum sy meidraaie by it Tsjerkepaad. Ek sille der wer gemeenteleden frege wurde. Us folgjende gearkomste is op 5 septimber 2022. Gjin fragen by de rûnfraach, slute wy ôf mei in gedicht. Elk wurdt betanke foar syn ynbring en op nei in drok wykein!

Binne

Deze keer het lied bij de zegen gezongen tijdens de bevestigings- en intrededienst van Ds. Karel van Wijngaarden en dat is Psalm 134:

Gij dienaar aan den Heer gewijd zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegent zijn naam ook in de nacht.

Die in het huis des Heren zijt zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem, en heft uw handen op naar Hem.

Uit Sion, aan den Heer gewijd zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep.

Adres fan Ds. Karel en Ingeborg van Wijngaarden,
Stasjonswei 20, 9151 JN Holwerd telefoonnummer 06-33667781
U bent van harte welkom in de pastorie. (via de achtertuin Hemmingawei)

Ds. Karel van Wijngaarden heeft vakantie van 22 augustus t/m 4 september en van 10 oktober t/m 19 oktober.

Tsjerkepaad 2022

Yn de simmermoannen dogge wy wer mei oan it Tsjerkepaad. De earste beide kearen wiene yn july. Der kamen inkele oargelisten en in moai ploechje besikers.

De Nicolaastsjerke sil yn augustus iepen wêze op de folgjende sneonen: 13 en 27. De iepeningstiden binne fan 13.00 oere o.e.m. 17.00 oere. Ek dizze kear sil der wer in eksposysje te sjen wêze. Sybrich Hellema lit in tal fan har skilderijen sjen. Sy wennet op Farebuorren. Dêrnjonken komme der alle kearen in tal oargelisten dy't mei dogge oan de oargeldagen. Ek kinne jo lykas oare jierren in bakje kofje of tee krije yn de Nicolaastsjerke.

Hallo,

Mijn naam is Sybrig Hellema, 33 jaar jong en woon met mijn man en drie kinderen op Farebuorren. Tijdens Tsjerkepaad exposeer ik een aantal van mijn schilderijen in de Nicolaaskerk in Blije. Schilderen is altijd mijn hobby geweest en twaalf jaar geleden ben ik afgestudeerd op de NHL voor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Desondanks ben ik qua werk een ander pad op gegaan. Maar nu onze drie kinderen wat ouder zijn, pak ik het schilderen weer op. Ik schilder laag op laag met olieverf en ben geïnspireerd door het lichtgebruik en techniek van o.a. Rembrandt. Het liefst schilder ik dieren en portretten met hun eigen karaktertrekken en houdingen.

Nieuwsgierig en/of vragen? Kom dan even langs of kijk op facebook of instagram.

Met vriendelijke groet,
Sybrig Hellema

