



Tsjerkenijs

11e jaargang-nr.3

mei-juni 2020



**Hervormde Gemeente Blija - Hogebeintum
en
Gereformeerde kerk Blija**

Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum

Pastoraat : ds. U. Tjallingii Eilânswei 20, 8854 AV Oosterbierum
tel. 0518-419941 tjallingii2@zonnet.nl

Preses: Binne Reitsma J. Doornbosstrjitte 14, 9171 LP Blije
tel. 562707 binne41blije@hotmail.com

Ouderlingen : Ellert Jongstra Foarstrjitte 24C, 9171LV Blije tel 562732
e.jongstra1@upcmail.nl

Diaconie: mw. Y. Broersma-Bakker, Farebuorren 31, 9171 MA Blije
tel 561572 E-mail: ymkje.broersma@planet.nl
Adm gironr. diaconie
IBAN: **NL64 INGB 0003 9162 13**
dhr. E. Hoogeveen Voorstraat 11, 9171 LT Blije
tel. 561834

Kerkvoogdij : dhr. H. Broersma (**scriba**), Farebuorren 31 , 9171 MA Blije
tel 561572 E-mail: hein.broersma@planet.nl
dhr. C. Burgler (adm), Hendrik Kroesstrjitte 4, 9171 MJ Blije
tel. 561699 E-mail: c.r.burgler@hetnet.nl

adm. banknummer kerkvoogdij
IBAN: **NL69 RABO 0320 2357 77**

Grafdelver : dhr. P. de Jong, Haven 5, 9171 LX Blije, tel 562262

Website: <http://blija-hogebeintum.protestantsekerk.net>

Het volgende nummer van Tsjerkenijs verschijnt in de week van 22 juni 2020

Voor Hervormd Blija-Hogebeintum

Redactie Ellert Jongstra, tel 562732 e.jongstra1@upcmail.nl
Binne Reitsma tel 562707 binne41blije@hotmail.com

Kopij inleveren voor maandag **22 juni 2020**

Bij voorkeur per e-mail

“Vrienden, ik heb het moeilijk, net als jullie. Maar omdat we samen Gods volk zijn, zullen we geduldig volhouden. En Jezus zal ons helpen.”

Openbaring 1: 9 (Bijbel in Gewone Taal)

Zondag 15 maart was voor mij de laatste zondag dat ik in een ‘gewone’ kerkdienst voor mocht gaan. De weken daarna raakten we echt in de greep van Corona. Alle vergaderingen en bezoekwerk kwamen te vervallen. Zo’n beetje alles in mijn agenda kon een streep door (waaronder een trouwdienst die opschoof naar later dit jaar). In Reitsum en Raard werden de kerkdiensten voor enkele weken gebedssamenkomsten in kleine kring.

Gelukkig konden we sinds Pasen beginnen met het uitzenden van kerkdiensten via internet met geluid én beeld. Fijn dat dat kan en dat er gemeenteleden zijn die die kar willen trekken ! Zo onderhouden we toch een beetje de band met elkaar. Pastoraat doe ik telefonisch of door middel van een kaartje (bijv. naar wie in het verzorgings- of verpleeghuis verblijven).

In het begin voelde die lege agenda nog niet eens zo als een gemis (behalve dan in de Stille Week). Het heeft ook z’n voordelen als je ’s avonds niet meer weg hoeft voor een vergadering. Maar na 2 à 3 weken ging het al wel anders voelen. En zeker nu we 2 maand verder zijn, merk ik dat ik er meer en meer last van begin te krijgen. In minske is toch op syn bêst as er yn syn gewoane ritme sit !

Als dat voor mij al geldt, terwijl ik de afleiding van het gezin heb (en geen jonge kinderen meer die ik thuisonderwijs moet geven); en ik kan thuis en bij mijn zoon, die binnenkort op zichzelf gaat, nog wat klussen. Als het voor mij al zo voelt, hoeveel te meer geldt dat dan voor hen die alleen wonen, een kwetsbare gezondheid hebben; zij die een partner niet kunnen bezoeken; geen bezoek van kleinkinderen kunnen ontvangen !

Juist zij ervaren een stuk isolement in deze weken.

De apostel Johannes heeft op Patmos zo’n stuk isolement ook ervaren. Voordien woonde en werkte hij lange jaren in Efeze; een belangrijke havenstad aan de kust van Turkije. Hij gaf er mee leiding aan de gemeente daar. Maar sinds de overheid hem heeft verbannen naar Patmos kan hij alleen ‘op afstand’ met de gemeenten in Klein-Azië communiceren, via 7 brieven die hij aan de gemeenten daar schrijft (hoofdstuk 2 en 3).

In het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring vinden we een persoonlijke noot van de apostel: "Vrienden, ik heb het moeilijk". Hij is daar heel eerlijk in. 'Het valt mij zwaar'. Hij windt er geen doekjes om. Maar hij weet; ik ben de enige niet. "Ik heb het moeilijk, net als jullie ...

En omdat God de zijnen niet vergeet, daarom zullen we "geduldig volhouden". Ook Johannes benoemt zo al, waar premier Rutte ons deze weken ook voortdurend toe oproept: "Hou vol!". En doe dat geduldig, dat volhouden.

Voor onze tijd is dat geduld ook nodig, al snap ik ook het ongeduld van sommigen, als de economie; als werk en inkomen voor sommige beroepsgroepen helemaal stil valt! Wij hopen met hen dat het mogelijk zal zijn de komende weken de intelligente "Lock Down" wat te versoepelen. Al blijft het zoeken naar een juiste balans tussen geduld en ongeduld.

De bemoediging die Johannes de gemeente én zichzelf vooral meegeeft is: "En Jezus zal ons helpen". Daar mogen wij ook op vertrouwen én er om bidden. Paulus zegt ergens: "Ik vermag alle dingen, door Hem die mij kracht geeft". Moge God ons de kracht en het liefdevol omzien naar elkaar geven, om deze moeilijke tijd met elkaar zo goed mogelijk door te komen. Er zullen zeker andere tijden straks weer komen, maar dat kan wel eens langer duren dan je hoopt.

ds. A. Elverdink



Oecumenisch Leesrooster

10 mei	5 ^e van Pasen	Deut 6, 20-25; Joh 14, 1-14	wit
17 mei	6 ^e van pasen	Jes 41, 17-20; Joh 16, 16-24	wit
21 mei	Hemelvaarstdag	Daniël 7, 9-10.13-14; Luc 24, 49-53	wit
24 mei	7 ^e van Pasen	Ez 39, 21-29; Joh 17, 1-13	wit
31 mei	Pinksteren	Ez 11, 17-20; Joh 14, 23-29	rood
7 juni	Trinitatis	Ex 34, 4-9; Matt 28, 16-20	wit of rood
14 juni	1 ^e na Trinitatis	Jes 12, 1-6; Matt 9, 35-10,15	wit
21 juni	1 ^e van de zomer	Jer 20, 7-13; Matt 10, 16-33	groen
28 juni	2 ^e van de zomer	Jer 29, 1.4-14; Matt 10, 34-42	groen

Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum

Yn Fryslân ferfalle de kommende wiken hast alle tsjerketsjinsten yn ferbân mei it coronafirus. Om de Friezen dochs in tsjerketsjinst belibje te litten, stjoert de Omrop eltse snein om **10:00 oere** live in tsjinst út. Werhelling fan de tsjinst is om 12.00 oere. De tsjinst komt út de Martinistjerke yn Frjentsjer wei.

- **10 maaie:** ds. Sytze Ypma, Franeker (PKN)
-
- **17 maaie:** ds. Margarithe Veen, Franeker (PKN)
-
- **24 maaie:** ds. Flora Visser, Makkum (Doopsgezind)
-
- **31 maaie:** ds. Hinne Wagenaar, Jorwert (PKN, Nijkleaster) (Pinksterfeest)



Het KRO-NCRV programma 'Met hart en ziel' zendt de komende zaterdagen een speciale zesdelige serie uit. Ds. René de Reuver kijkt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek.

Dit programma is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV. Het wordt vanaf zaterdag 25 april om 18.00 uur wekelijks uitgezonden op NPO 2. Herhaling op zondagmorgen rond 07.50 uur op NPO 2.

Zondag NPO2 bij de EO om 09.20 Zie je zondag

Korte meditaties vanuit de kapel in het landelijk centrum van de Protestantse Kerk te Utrecht

In de kerk ontsteken we de paaskaars, als teken van het licht van Gods liefde en ontferming. Licht ontvangen en licht doorgeven is van levensbelang.

Waar zouden we zijn zonder licht? Stel je voor dat de hele wereld donker was, dat je geen hand voor ogen kon zien. Dat er geen licht op straat was, dat het donker was in de huizen... Wat zou dat dreigend en angstig zijn!

Zonder licht is er geen leven. Letterlijk niet, maar geestelijk ook niet. Het eerste woord dat God volgens de Bijbel zegt, is het woord 'licht'. "Laat er licht zijn!" Hij zegt dat in de oerchaos, in het donker: er is nog geen leven. Alsof Hij een donkere ruimte betreedt. Het eerste wat Hij doet, is licht maken: als bron van leven, van orde, van schepping, van een nieuw begin.

Waar God komt, daar straalt licht. Licht om in te leven. We zien het in de kerstnacht: de herders in de velden worden opeens omgeven door een stralend licht. We zien het op paasmorgen: stralende hemelse figuren rollen de steen weg en vertellen dat Jezus leeft.

Als teken van dat licht, brandt in de kerk de paaskaars. We mogen naar de kerk komen met al ons verdriet, cynisme, al onze vragen en al onze vreugde. Om daar niet in het donker over te praten, maar in het licht van God.

Jezus zei over zichzelf: 'Ik ben het licht van de wereld.' Dat lijkt nogal een uitspraak, alsof hij een schijnwerper op zichzelf zet! Maar dat bedoelt Hij niet: Hij is juist een lichtbron voor anderen. Zijn doel is dat niemand in het donker ten onder gaat, maar dat iedereen mag leven in het licht van God. Het licht van Gods liefde en ontferming.

Jezus zei nóg iets, namelijk: 'Jullie zijn het licht van de wereld'. Het licht van God is er dus niet om voor jezelf te houden, maar om door te geven, te delen. Hoe kunnen we dat doen? Door zelf dicht bij de lichtbron te blijven en de liefde van God door te geven. Dat kan heel concreet: door een kaarsje aan te steken voor de mensen die je lief zijn. Door kleine gebaren van liefde, ook al is het op afstand: naar elkaar zwaaien, een kaartje sturen, even bellen. Die kleine lichtjes in het donker kunnen een enorm effect hebben.

Soms ontbreekt het ons aan moed en vertrouwen. Zijn we te moe, te bang, te vol van onze eigen sores om ook nog eens iets voor een ander te doen. Wat een zegen als er dan iemand is die een licht aan jou doorgeeft!

Ds. Rene de Reuver

Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven”

Zondag 10 mei *moederdag*
10.00 uur Dhr. J. De Haan, St. Annaparochie
Collecten: 1^e Kerk; 2^e Diaconie

Zondag 17 mei
11.00 uur Ds. E. van der Veer, Ferwert
Collecten: 1^e Kerk; 2^e Jeugd

Donderd 21 mei *Hemelvaartsdag,*
dienst via deflieterpen.nl te Reitsum
Vanaf 09.30 uur ds. A. Elverdink
Collecten: 1^e Diaconie; 2^e Orgel

Zondag 24 mei
11.00 uur Ds. D. Schreurs, Hegebeintum
Collecten: 1^e Kerk; 2^e Diaconie

Zondag 31 mei Pinksterfeest, gezamenlijke dienst De Haven
11.00 uur Ds. G. Timmer
Collecten: 1^e Zending KiA; 2^e Kerk

Zondag 7 juni
11.00 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar
Collecten: Doel

Zondag 14 juni
11.00 uur ds W.L. de Jong, Rinsumageest
Collecten: 1^e Kerk; 2^e Zending

Zondag 21 juni *Vaderdag*
10.00 uur Mw. A. Hoekstra- Rondaan, Holwerd
Collecten: 1^e Werelddiakonaat KiA; 2^e Kerk

Zondag 28 juni Gezamenlijke dienst H.K.
09.30 uur geen dienst

